



# Φιλοσοφικό Καφενείο



## Φιλοσοφικό Καφενείο Μελβούρνης Τετάρτη 6-11-24

Παρακαλούμε σημειώστε πως λόγω της αργίας του Melbourne Cup (Τρίτη, 5/11/24) η επόμενη συνάντησή μας θα γίνει την Τετάρτη (6/11/24), τη συνήθη ώρα (4-6 μ.μ.) στο κτήριο της Παλλακωνικής Αδελφότητας, 253 Albert Street, Brunswick.

Το θέμα μας θα είναι η «ελεύθερη βούληση του ανθρώπου». Θα μας απασχολήσουν τα ακόλουθα ερωτήματα: Μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει την επιρροή του πρώιμου περιβάλλοντός του; Μήπως η ελεύθερη βούληση είναι αυταπάτη; Ορίζουμε τον εγκέφαλό μας ή μήπως αυτός ορίζει εμάς; Μπορούμε να μη θέλουμε αυτό που θέλουμε; Τι σημαίνει η λέξη «συνείδηση»; Σε ποιο μέρος του οργανισμού μας εδράζεται το «Εγώ» μας;

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πραγματικά ό,τι πιο πολύπλοκο έχει δημιουργήσει η Φύση. Είναι ένας φανταστικός κόσμος που ο άνθρωπος προσπαθεί, από την αρχαιότητα ακόμη, να τον εξερευνήσει, να αποκαλύψει τα μυστικά της πολύπλοκης λειτουργίας του.

Σήμερα υπάρχει η αντίληψη κάποιων νευροεπιστημόνων, που λέει ότι δεν είμαστε «ιδιοκτήτες» του εγκεφάλου μας. Ότι δεν υπάρχει κάποιο άυλο «φάντασμα» μέσα στην ανθρώπινη μηχανή, που να το ονομάζουμε «Εγώ» και που αυτό να δίνει εντολές στον εγκέφαλό μας. Συνεπώς, εάν δεν «έχουμε» εγκέφαλο, τότε «είμαστε» ο εγκέφαλος.

Στην επόμενη λοιπόν συνάντησή μας ο εγκέφαλός μας θα μιλήσει για τον εαυτό του! Θα δει το πρόσωπό του στον καθρέφτη της μυαλοθήκης! Ευελπιστούμε πως θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάρτε τον εγκέφαλό σας και ελάτε! Σας περιμένουμε.

Η είσοδος είναι, όπως πάντα, ελεύθερη.

Σημειώνουμε πως η στάθμευση των αυτοκινήτων είναι ελεύθερη στους παρακείμενους δρόμους. Επιπλέον, σε απόσταση 100 μέτρων, πίσω από το κτήριο της Παλλακωνικής, υπάρχει ελεύθερος χώρος του Δήμου για στάθμευση.