



# Φιλοσοφικό Καφενείο



## Φιλοσοφικό Καφενείο Μελβούρνης 3/12/24

Αγαπητοί φίλοι της Φιλοσοφίας,

Σας περιμένουμε όλους στην τελική μας συνάντηση του Φιλοσοφικού Καφενείου για το 2024.

Σας προσκαλούμε θερμά στην τελευταία μας μηνιαία συνάντηση του «Philosophy Cafe» της Μελβούρνης την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024, από τις 4:00 έως τις 6:00 μ.μ. στο Κτήριο της Παλλακωνικής Αδελφότητας, στο 253 Albert Street, στο Brunswick.

Το θέμα αυτής της συνάντησής μας θα είναι: «Η υπόθεση της αθανασίας της ψυχής». Είναι γεγονός ότι πάνω στην υπόθεση της αθανασίας της ψυχής στήθηκαν πολλές θρησκείες, μεταξύ αυτών και ο Χριστιανισμός. Για την υπόθεση της αθανασίας της ψυχής θα δώσουμε το λόγο όχι στον αναστηθέντα Λάζαρο, η ψυχή του οποίου απουσίαζε από το σώμα του για τέσσερις ημέρες, αλλά στον κατεξοχήν συστηματικό φιλόσοφο Αριστοτέλη. Ο λόγος που επιλέγουμε τον πανεπιστήμονα Σταγειρίτη σοφό είναι επειδή αυτός έβαλε τα πράγματα σε κάποια ανθρώπινα λογική σειρά σε ό,τι αφορά το θέμα της ψυχής.

Συχνά ακούμε φράσεις, όπως: «Στο ναυάγιο χάθηκαν πολλές ψυχές». «Αυτός ο άνθρωπος είναι ψυχούλα». «Τον περίμενε με την ψυχή στα δόντια». «Είναι σκατόψυχος από τα γεννοφάσκια του» κ.ά.

Όμως τι πράγμα είναι αυτή η περιβόητη «ψυχή». Πώς μπορούμε – αν μπορούμε – να την ορίσουμε; Είναι άραγε μονοκόμματη ή αποτελείται από μέρη; Πότε εισέρχεται – αν εισέρχεται – στον ανθρώπινο σώμα; Κινείται από μόνη της ή μήπως χρειάζεται το σώμα για να κινηθεί; Με τι ασχολείται μια ασώματη ψυχή;

Αυτά και άλλα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε, αντλώντας πληροφορίες από την κλασική «Περί ψυχής» πραγματεία του Αριστοτέλη.

Οι συναντήσεις του Φιλοσοφικού Καφενείου Μελβούρνης γίνονται κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στην ως άνω διεύθυνση και ώρα, όπως ορίζονται παραπάνω.

Στην πρώτη περίοδο θα αναλυθεί διεξοδικά το θέμα μας. Στο ενδιάμεσο διάλειμμα, προσφέρεται καφές, τσάι, μπισκότα, γλυκίσματα και χαλαρή ανταλλαγή απόψεων γύρω από την επικαιρότητα και ευχάριστα θέματα που μας ενδιαφέρουν.

Κατά τη δεύτερη περίοδο της συζήτησης, το ακροατήριο – ΟΛΟΙ οι θαμώνες του Φιλοσοφικού Καφενείου - θα συζητήσουν συμποσιακά το θέμα μας που ενδιαφέρει όλους μας.

Κάνουμε γνωστό επίσης πως η στάθμευση των αυτοκινήτων είναι ελεύθερη στους παρακείμενους δρόμους. Επιπλέον, σε απόσταση 100 μέτρων, πίσω από το κτήριο της Παλλακωνικής, υπάρχει δημόσιος ελεύθερος χώρος του Δήμου για στάθμευση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για ΟΛΟΥΣ. Σας περιμένουμε!